

De afdeling Groningen van de NGV, Stad & Lande en de Groninger Archieven organiseren een 3e lezing in de serie *Op zoek naar Geluk* met

Karin Sitalsing

Boeroes, of: hoe het kan dat er witte Surinamers bestaan

Woensdag 14 maart | 20.15 uur
Groninger Archieven | gratis toegang
www.groningerarchieven.nl



Kaart: *Nederlandsche overzeesche bezittingen, 1855-1860.*

Uit: J. Jaeger's *Atlas der Nederlanden*, Groninger Archieven (uitsnede 1536_1739).

Een soort Pennsylvania in de jungle, dat moest het worden, de nederzetting van Nederlands Hervormde boeren op de verlaten suikerplantage Voorzorg in Suriname, onder leiding van een dominee. Het werd een fiasco. Binnen een halfjaar was de helft van de vierhonderd kolonisten overleden. De kolonie verhuisde naar het dorpje Groningen aan de overkant van de Saramaccarivier, maar ook daar bleven successen uit. Na acht jaar werd de nederzetting opgeheven en verhuisden de pioniers naar een plek aan de rand van Paramaribo. De meeste van deze kolonisten kwamen uit Gelderland en Overijssel, maar er zat ook één gezin uit Groningen bij.